

ROAD TRIP ROCKY MOUNTAINS

LUXURY TRAVEL IS HAAR MIDDLE NAME. KARIN BARNHOORN REIST VEEL VOOR HAAR LIFESTYLEBLOG CHAPTERFIFTY.COM EN KRIJPT VOOR TALKIES ACHTER HET STUUR VOOR EEN ROAD TRIP DOOR DE CANADESE ROCKY MOUNTAINS, IN DE PROVINCIE ALBERTA. VAN HIPPE RESTAURANTS IN CALGARY TOT ADEMBENEMENDE GLETSJERMEREN IN JASPER NATIONAL PARK EN VAN GOLFEN-MET-UITZICHT IN DE BERGEN IN BANFF TOT EEN HOT STONE MASSAGE IN DE FAIRMONT SPA. START DE MOTOR!

Ilove roadtrippin'. Niets leuker dan om de twee of drie dagen het landschap te zien veranderen en naar een volgende bestemming rijden. Wat (of wie?) kom je tegen onderweg, hoe knisperend zijn de lakens en hoe gezond het ontbijt? In mijn geval: moet ik wel of niet mijn zelfgemaakte, linksgedraaide granola meenemen?

360°C

Onze reis begint – en eindigt – in Calgary, zo'n 9,5 uur vliegen vanaf Amsterdam. Geestig; zodra je de luchthaven binnenkomt word je om de paar honderd meter verwelkomd door een uiterst vriendelijk elderly person, die vraagt of je hulp nodig hebt. Denk Golden Girls met een Canadian trooper hoed. Zonder op een bord te kijken staan we binnen no-time bij de autoverhuurbalie om de bestelde SUV op te halen.

De eerste van de vier hotelstops die we deze road trip maken, is bij het Le Germain Hotel – minimalistisch chic, ruime luxe badkamer, Nespressomachine, Molton Brown amenities en behoorlijk knisperende lakens. Calgary is een toegankelijke, jonge (in 1875 gesticht, voor de Canadezen behoorlijk oude) stad langs de oevers van de Bow River. Het hotel ligt in het centrum en is ons thuis voor twee nachten. De auto blijft bij de valet achter, wij gaan te voet en vooral: met de fiets.

Vaak probeer ik op een nieuwe bestemming eerst de hoogte in te gaan, voor het overzicht. De Calgary Tower dus, een hinkstapsprong van het hotel verwijderd. Het 360°C observatiedeck op 1226 meter boven zeeniveau is best hoog en dan krijg je ook wat prachtige vergezichten. Het kan nog spannender door – schoorvoetend, eerst – op de glazen vloer te gaan staan, letterlijk boven 9 Ave. Vooral overslaan als je hoogtevrees hebt.

Op culinair gebied word ik aangenaam verrast door Calgary. Gezond en puur eten is ook hier de trend; van farm to plate, waar biologisch de boventoon voert. Ofwel New Nordic American Cuisine. Op de begane grond in het Le Germain Hotel zit Charcut restaurant waar je het beste uit de oceaan, van de prairie en uit de lokale kruidentuin op je bord krijgt.



EDMONTON

We gaan door naar Edmonton, de andere stad in de provincie Alberta. Vanaf Calgary is dat één rechte, doodsaaie snelweg die luistert naar de naam Highway 2. Neem vooral water, juices en fruitrepen mee voor onderweg – tenzij je dol bent op fast food. Na ongeveer drie uur rijden komen we op een plek die allesbehalve saai is, namelijk bij de VIP-lounge van Edmonton Regional Helicopters, vlak voor de luchthaven van Edmonton. Daar staat de blauwe, glanzende Lima Fox Mike India voor ons klaar. De eerste kennismaking met Edmonton is vanuit de lucht, birds eye view. Een adequater overzicht van de situatie kun je niet krijgen. Ook deze stad, met een kleine skyline, ligt langs de oevers van een rivier: de North Saskatchewan River. Het is fantastisch om zo laag over de stad, het nieuwe stadion en het achterland te vliegen. Pilot Wes landt zelfs even op een zandbak midden in de rivier. Geen boot voor nodig.

Edmonton is verdeeld door de rivier. Aan de noordoever is het zakelijke deel met wolkenkrabbers, maar wij blijven in het zuidelijke deel, in de trendy buurt Old Strathcona. Het hotel Metterra ligt midden in deze wijk, aan Whyte Ave. Onze SUV blijft weer achter bij de valet. Loop vanuit de lobby van het hotel rechtsaf en je komt de ene leuke winkel na de andere tegen. Geen brandstores (ok, wel lululemon maar die wil je) maar zelfstandige ondernemers met dedicated boutiques. Heel leuk.

EDMONTON IN SHORT:

SLAPEN

METTERA: BOETIEKHOTEL MET MOLTON BROWN AMENITIES, POWERBANK CHARGER EN YOGAMAT OP DE KAMER, GRATIS FIETSEN EN DAGELIJKSE WIJNKAASTASTING OP DE TWEDE ETAGE

DOEN

LOPEND DE HISTORISCHE BUURT OLD STRATHCONA VERKENNEN. BOHEMIEN EN FUNKY, DENK: GALERIES, TRENDY RESTAURANTS EN ZO MEER. OF KANOËN OVER DE SASKACHTCHEWAN RIVIER VIA EDMONTON CANOE. MET DE STROOM MEE EN DAN TERUGGEBRACHT WORDEN

ETEN

UCCELLINO: NOG GEEN JAAR OPEN, STRAK INTERIEUR EN PUUR (ZUID) ITALIAANS ETEN

AMPERSAND & 27: LUNCH TIME VLAKBIJ HET HOTEL OP WHYTE AVE. NEEM VOORAL DE FOREST FLOOR FLAT BREAD MET CHAMPIGNONS, HUISGEMAAKTE RICOTTA, RUCOLA EN TRUFFEL

FAIRMONT HOTEL: AAN DE NOORDOEVERS VAN DE RIVIER LIGT DIT KLASSIEKE MAJESTUEUZE HOTEL. EEN LANDMARK EN PERFECTE PLEK VOOR EEN HIGH TEA. LOOP VOORAL EEN RONDJE DOOR HET HOTEL. OLD WORLD CHARM IN HET KWADRAAT

SHOPPEN (OP WHYTE AVE)

WILD PRAIRIE (NR. 10746): ZEEP, ZEEP, ZEEP. ORGANIC EN ZELFS SHAMPOO IN ZEEPVORM EN BODYLOTION IN EEN STICK. HANDIG VOOR REIZEN, IK HEB EEN VOORRAADJE

KENT OF INGLEWOOD (NR. 10816): EEN WALHALLA VOOR MANNENCADEAUTJES. VAN BAARDOLIE EN PARFUMS TOT EXCLUSIEVE SCHEERKWASTEN EN HANDGEMAAKTE BIJLEN

THE SILK ROAD (NR. 10818): DENK ALLE KRUIDEN VAN DE HELE WERELD IN ÉÉN WINKEL

AVENUE GUITARS (NR. 10550): VOOR ALS JE NAARSTIG OP ZOEK BENT NAAR DIE ENE VINTAGE FENDER

DE ROCKIES

Tijd om de steden achter ons te laten en op naar de Canadian Rocky Mountains, op naar Jasper Park Lodge. Vanaf nu kan ik niet stoppen met foto's nemen; dat is wat de innemende charme van de natuur met me doet. En dat het Indian Summer is helpt natuurlijk ook. Goudgele bomen tegen knalblauwe luchten; dat werkt. Deel twee van onze roadtrip in één zin? Bob Ross en Twin Peaks samen op een legpuzzel van vijfduizend stukjes.

Het is ongeveer vier uur rijden naar JPL (afkorting die iedereen gebruikt) en het landschap wordt steeds mooier. Wat een bomen, wat een ruimte en wat een rust. Lunchstoptip is Edson, ongeveer op de helft; niet mooi maar wel praktisch. Tanken is er goedkoop en we nemen een bite bij de typisch Canadese tent Original Joes (met sport op tv) waar ze tot mijn grote verrassing gegrilde groenten met verse hummus en naanbrood hebben. Lekker!

Onze volgende luxe basis is Fairmont Jasper Park Lodge, een iconische bestemming sinds de twinties. Toen nog tien luxe tenten langs de oevers van Lac Beauvert, nu een mooi mountain resort met zestig lodges in het hart van de Rockies. Inclusief een waanzinnige golfbaan, luxury spa en wild life voor de chaletdeur. Het is elandbronstijd en de grasvelden rondom de chalets zijn vrij populair. Agressieve jongens die elanden overigens – je kunt maar beter afstand houden.

Wat je hier niet mag overslaan is vroeg uit de veren gaan, naar het meer lopen en op een van de stoelen de lucht rozerood zien kleuren als de zon opkomt. Onvergetelijk. De volgende ochtend zoek ik, ja daar ben ik weer, hogere grond voor het overzicht van de locatie. Een stap terug in de tijd en een unieke manier om de natuurlijke omgeving te verkennen doen we met een paardrijtocht bij Jasper Riding Stables – release your inner cowgirl! Onderweg komen we bij prachtige uitzichtpunten over de Athabasca Rivier vallei en krijgen we verschillende bergkammen te zien. Ook zijn er veel beerwaarschuwingen, maar zien we er geen enkele. De dag ervoor wel, zegt onze guide. Hm, zij wel.

JASPER PARK LODGE IN SHORT:

SLAPEN

FAIRMONT JASPER PARK LODGE: VRAAG OM EEN LODGE AAN HET MEER, KAMER 102 BIJVOORBEELD. BADKAMERS ZIJN NIET GROOT, MAAR WEL MET LE LABO AMENITIES

DOEN

WANDELEN, JE ZIT TENSLOTTE IN EEN NATUURPARK. GA VERDER OOK GOLVEN, PAARDRIJDEN EN ABSOLUUT LAKE MALIGNÉ BEZOEKEN. AFSLUITEN MET EEN SPASSESSIE. OF TWEE

ETEN

OKA SUSHI: DE BESTE SUSHI EVER, TER PLEKKE BEREID DOOR CHEF TASHUKIKO. RESERVEREN IS HIER EEN MUST

SHOPPEN

NIET. TENZIJ JE DOL BENT OP HOTELBOETIEKS EN SOUVENIRWINKELS



FAIRMONT BANFF SPRINGS HOTEL



De middag besteden we aan golf; achttien holes op de Jasper Park Lodge Golf Club welteverstaan. Het is de favoriete baan van de rich en famous; ik noem een Marilyn Monroe. Ondanks dat de Fairmont JPL een groot en soms Amerikaans aandoend complex is, is er zeker intimiteit te vinden. In ultieme vorm zou ik haast zeggen: ga vooral sushi eten bij chef Tashuhiko Okaka van Oka Sushi. De twaalf stoelen aan de sushibar vindt hij meer dan genoeg. De verse vis wordt ingevlogen uit Vancouver en Japan en elk gerecht on the spot gemaakt. Ik proef hier de lekkerste sushi ooit, alsof je bij en met vrienden eet. De gasten naast ons komen uit Edmonton en boeken eerst bij Oka Sushi en dan pas hun hotelovernachting.



SILVERTIP GOLFCOURSE CANMORE



OKA SUSHI IN FAIRMONT JPL



STEWART CREEK GOLF COURSE CANMORE

Een absolute must is een bezoek aan het knalblauwgroene Maligne Lake. Het gletsjermeer ligt op ongeveer een uurtje rijden van JPL, door de Maligne bergkam, met veel viewing point stops langs en springbokken op de weg. De cruise op het meer is helemaal adembenemend, met als hoogtepunt aan land gaan bij Spirit Island. Belangrijk is wel dat het een mooie dag is, het kan er namelijk nogal mistig zijn. Wij kiezen voor strakblauw. Al die prachtige indrukken laten zich het best verwerken tijdens een hot stone massage in de Fairmont Spa. Met lokale stenen uit de bergen, natuurlijk.





lijk de hoogte in – die zag je aankomen – over de één kilometer lange skywalk op de top van Sulphur Mountain. Deze is bereikbaar via de Banff Gondola. Vanaf hier is de BSH golf course goed te zien, uitgestrekt langs de oevers van de Bow River.

En er moet gegeten worden. Vanwege keuzestress (23 in house restaurants, uh?) kiezen we voor de Rundle lounge; een relaxte omgeving inclusief heerlijke bietensalade op het menu. En over keuzestress gesproken: er is zoveel te zien in de omgeving! Wij kiezen voor Lake Louise, weer zo'n immens jadegroenblauw gletsjermeer met besneeuwde bergtoppen op de achtergrond. Loop vooral rechts over het pad langs de oever en geniet van deze natuurfilm. Zien kanoën doet kanoën; bij het boothuis aan de linkeroever kun je kano's huren. Even doorpeddelen en binnen dertig minuten zit je aan het einde van het meer.

Wat ook niet mag ontbreken op de sportieve to do lijst is mountainbiken langs de oevers van Bow River in Canmore, al is het alleen maar om een legitieme reden te hebben om daarna de spa in te duiken. De Willow Stream Spa van het hotel is een wellness heaven. Met drie unieke minerale baden, pulserende watervallen, binnen- en buitenbaden is het niet verwonderlijk dat deze spa al meer dan honderd jaar internationale bezoekers trekt. Je vindt hier totale ontspanning middenin de natuur. Beeld je in dat je de zon tussen de pijnbomen ziet verdwijnen met roze lichten achter bergtoppen, terwijl je buiten in de frisse berglucht in het hot springs bad zit. Een bijna mystieke ervaring! Dit is ontspannen op hoog niveau.

Omdat het de laatste avond is vieren we deze back-to-nature luxe road trip met een diner in het gloednieuwe Sky Bistro restaurant, boven in het Banff Sulphur Mountain gondelstation. Strak, modern interieur, glazen wanden met zicht op de bergtoppen (vraag een tafel aan het raam) en een menu gevuld met lokale producten. Het Sky Experience menu is inclusief gondelrit. Vergeet vooral de cheesecake niet; die is de zonde meer dan waard.

En opeens rijden we alweer terug naar de luchthaven van Calgary, met bijna duizend kilometer op de teller. Een road trip door de Canadese Rocky Mountains is er eentje om nooit te vergeten en waar je minimaal tien dagen voor uit moet trekken. Het gaat hier niet alleen om de bestemming, de reis is minstens zo indrukwekkend. Wat een natuurpracht! Alleen geen beer gezien. ■

BANFF IN SHORT:

SLAPEN
FAIRMONT BANFF SPRINGS HOTEL: GROOT EN TOERISTISCH MAAR
 TEGELIJKERTIJD INDRIJKWEKKEND. ALS DE MUREN HIER KONDEN PRATEN...

DOEN
 GOLFEN, MOUNTAINBIKEN EN GLETSJERMEREN BEZOEKEN, ZOALS LAKE LOUISE

ETEN
SKY BISTRO: DINEREN UP IN THE AIR

SHOPPEN
 BANFF IS SCHATTIG; EEN SOORT FILMDECORWINTERSPORTDORP MET VEEL
 SOUVENIRWINKELS. ZEKER EVEN DOORHEEN SLENTEREN

MOOISTE TER WERELD

Onze laatste bestemming is Banff, alleen bereikbaar over wat één van de mooiste wegen ter wereld wordt genoemd. De legendarische Icefields Parkway is 232 km lang en slingert recht door het hart van de Canadese Rocky Mountains. Denk: onafgebroken panoramische uitzichten over gletsjermereën, bergkammen, kolkende rivieren en pijnbomen. Houd rekening met een hele dag reizen, want er is zoveel te zien onderweg. Wij maken een stop bij de Columbia Icefields Gletsjer. We gaan met een soort sneeuwpluog naar de top van de gletsjer waar je rond kunt schuifelen op het ijs. Glad! Wat wel redelijk jammer is, is dat het een grijze, regenachtige dag is zodat we ook veel moois missen. Nog een goede reden om terug te komen.

Zorg dat je voor donker bij het Fairmont Banff Springs Hotel bent, een van de andere iconische Fairmont Hotels in Alberta. Zo groot, indrukwekkend en Dowton Abbey-ish dat ik regelmatig verdwaal. Het hotel is in 1888 gebouwd door de Canadese Pacific Railway, onder het motto: 'Als we het moois van de Rockies niet kunnen exporteren, dan importeren we gewoon de toeristen'. Die laatste zijn overigens overwegend Aziatisch. Grappig: de kamerprijzen waren in 1888 3,50 dollar per nacht. Nu iets meer.

Banff (BSH zeggen ze hier) is een luxe uitvalsbasis voor de prachtige omgeving van Banff National Park. Op de eerste ochtend gaan we natuur-

Steve Baylin

