

Karin Barnhoorn

ZAKENVROUW KARIN BARNHOORN (52) IS OPRICHTER VAN CHAPTER FIFTY, EEN VROUWLIJK BLOG VOOR VIJFTIGERS OVER MOOI OUD WORDEN, LANG JONG BLIJVEN EN DE WIJSHEID DIE MET DE JAREN KOMT. ZE WOONT DEELS IN PORTUGAL EN DEELS IN HET CENTRUM VAN AMSTERDAM. HAAR OUTFITS ZIJN EEN PERFECTE MIX TUSSEN STOER EN KLASSIEK.

KRACHTIGE EENVOUD MÉT EEN KELLY-BAG

CV NAAM

Karin Barnhoorn

GEBOREN

7 december 1963

in Alkmaar

BEROEP

Zakenvrouw en
ondernemster

PRIVÉ

Getrouwd met
Hans Barnhoorn

EERSTE BAAN

Attachée commerciale YSL
Collection (accessoires) -
"Vertegenwoordiger, dus."

Signature look "Onveranderd stoer, klassiek en simpel. Boyfriend-jeans met scheuren en daaronder sneakers of Gucci-loafers. Erboven meestal een witte katoenen blouse van Filippa K of Pauw of een denim overhemd van APC. Of een kasjmieren coltrui van Repeat Cashmere. Die zijn het zachtst en blijven mooi. Erover een zwart jasje van Prada, vanwege de mooiste pasvorm *ever*. Of een leren motorjasje van Massimo Dutti en soms een trenchcoat van Burberry. Allemaal klassiekers. Er zit weinig kleur in mijn garderobe. Het is zwart, taupe of grijs met als uitspatting groen."

Bewust kopen "Ik weet steeds beter wat me goed staat. Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit en ik maak geen knieval meer. Schoenen te klein? Voorheen was het even doorbijten, maar nu laat ik ze met gemak staan. Er komt wel weer iets anders voorbij. Ik doe dit jaar de #onepieceamonth Challenge. Ik wil bewuster met kleding omgaan, geïnspireerd door de documentaire *The True Cost*. Wat een eyeopener was die film. Het gaat me verbazingwekkend gemakkelijk af: ik heb pas in maart dit jaar voor het eerst iets gekocht! Een Dries Van Noten-trui, dat wel. Het leuke is: ik ontdek dingen in mijn kast, waar ik weer helemaal verliefd op word."

Nonchalant "Aan kort, korter, kortst doe ik niet meer. Hoewel. Ik draag nog wel *cut-off jeans shorts* (afgeknipte jeans) op onze boerderij in Portugal en naar het strand. Maar daarbuiten niet. Ook niet in de supermarkt. Voor mij ook geen kokerrokken met hakken meer. Ik ben niet het *figure hugging*-type. Niet dat ik het niet kan hebben, maar ik voel me lekkerder als het allemaal wat nonchalanter zit. Voordeel van blogger zijn: je kunt je gewoon kleden als jezelf. Optutten voor je afspraken is verleden tijd. Heerlijk."

Stijliconen "De Britse actrice Tilda Swinton heeft het gewoon. Zij is zo eigen. Ze viel me voor het eerst op tijdens de show van Viktor & Rolf in 2003. Dat non-conformistische, daar hou ik van. Iris Apfel en het Amerikaanse model Carmen Dell'Orefice zijn ook geweldig. Carmen Dell'Orefice stond op haar vijftiende al op de cover van

Vogue. Ze is nu 85 en werkt nog steeds als model. Wat een allure."

Musthaves "Je kunt me uittekenen in een zwarte broek en een kasjmieren trui. Op dit moment ben ik verliefd op mijn broek van Max Mara, een wat wijder, soepelvallend model, met een rechte pijp. Je stopt 'm in je koffer en de broek komt er *spic 'n span* weer uit. Ook behoorlijk perfect is de Stockholm-broek van LaDress. Een schijnbaar nonchalant exemplaar. Zit lekker, kleedt af, staat sexy met hakken, relaxt met gympies en kreukt niet."

Keep it simple "Ik ben personal shopper geweest en vriendinnen vragen me nog steeds regelmatig om raad. *Keep it simple*, adviseer ik meestal. De meeste vrouwen komen het best uit in een rustige outfit. Ik hou van krachtige eenvoud in combinatie met een vintage Kelly-bag van Hermès, een horloge van Cartier en rode lippen."

Favoriete ontwerper "Dries Van Noten. *By far*."

Tic "Behalve al die zwarte broeken en zwarte truitjes: broeken met een print. Van Sandro, Max Mara of van Baum und Pferdgarten. Ik zit enorm in mijn broekenperiode. Alle rokjes hangen werkeloos in mijn kast."

Er goed uit blijven zien "Ik ben een groot fan van bindweefsel-massages voor het gezicht, behandelingen met de LPG Endermolift (massage met een apparaat dat de huid masseert, zuigt en heen en weer rolt, BB) en van alles van het huidverzorgingsmerk EmerginC. Dit *organic skincare*-merk maakt voor mij écht het verschil. En geloof me, ik heb veel uitgeprobeerd. Ik heb ook altijd gelakte - korte - nagels, tenen en handen. Berlin There Done That van Opi is mijn *all-time favorite* taupekleurige nagellak. Ik kan elk moment naar een strandbestemming, aan mijn voeten zal het niet liggen."

Wishlist "Dé klassieke *camel hair wrapcoat* van Max Mara of die fantastische - maar zeer onpraktisch op de fiets - jas met bloemenprint van Dries Van Noten."

TEKST: BARBELIJN BERTRAM-STUDIO MEVROUW VAN DALE / FOTOGRAFIE & STYLING: TEAM UNLIMITED / HAAR EN MAKE-UP: ANITA JOLLES@EEA

'AAN MIJN
VOETEN
ZAL HET NIET
LIGGEN'



KATOENEN OVERHEMD van Filippa K, BROEK van Baum und Pferdgarten, RIEM van Prada, PUMPS van Massimo Dutti en SIERADEN van Cartier.