

# black book



## Karin Barnhoorn (50)

Oprichter  
*Designer-vintage.com*

**Inspiratie:** 'Reizen, van Antwerpen tot Vietnam. Ik let op geuren, kleuren en hoe vrouwen zich kleden. De diversiteit inspireert.'

**Habitat:** 'Ik woon in een 17de-eeuws grachtenappartement in hartje Amsterdam. En in onze 'quinta' tussen de olijfbomen in de Algarve ben ik altijd buiten.'

**Stijlcoön:** 'De jonge generatie vrouwen, bloggers als Linda Tol en Anna Nooshin. Ze gaan van de gebaande paden af. Het zijn doeners, echte ondernemers.'

**Ooit nog hebben:** 'Het kunstwerk *White on White* uit 1918 van Malevitsj. Ik heb een foto ervan als achtergrond op mijn iPad. Ik kan urenlang kijken naar de stand van het ene vierkant in het andere vierkant.'



1. 'De roodkoperen hanglamp Void van Tom Dixon vind ik prachtig. Lampen als sculpturen, geïnspireerd op medailles.' 2. 'Ik ben een groot Prada-fan, vooral van de jurken. Op de hanger denk ik soms "hmmm", maar trek je een jurk aan, dan is de pasvorm altijd geweldig.' 3. 'Het Nam Hai in Vietnam is een droomresort met vrijstaande villa's aan het strand en een minimalistische inrichting met Aziatische kunst. Ik zou er willen wonen.' 4. 'Ik ben smeerverslaafd, het Clarins Double Serum pakt het hele anti-agingpakket aan.' 5. 'Na dertig jaar Chanel N°5 ben ik zoekende. Mona di Orio Tubéreuse bevat, de geur is bloemig en warm, maar misschien zoek ik nog verder.' 6. 'Mijn Cartier Santos Dumont is een klassieker; in 1904 ontworpen door Louis Cartier voor de vliegenier Alberto Santos Dumont. Simpel, plat en daarom zo mooi.' 7. 'Ik heb een bruine vintage Hermès Kelly, gekocht op ons eigen platform en afkomstig van een Belgische dame. Ik noem dat eco-chic recycling.' 8. 'Deze Montblanc-vulpen heet Greta Garbo. Hij is dik, dat ligt lekker in de hand.' 9. 'Ik ben dol op de intense kleuren van Opi-nagellak. Schiphol heeft de grootste collectie, ik kan me daar nooit inhouden. Favoriet is Berlin There Done That, olifantgrijs.'

Tekst: Georgette Koning, beeld: Rob Ursem