

# ADEMBENEMEND CAMBODJA



*Prachtig Cambodja is volop in wederopbouw  
terwijl het ook een enorme rijkdom aan  
oeroude culturele schatten biedt.*

*Karin Barnhoorn fietste er door heldergroene  
rijstterrassen en vergaapte zich aan 's werelds  
mooiste tempels.*

TEKST EN FOTOGRAFIE: KARIN BARNHOORN

's Werelds grootste  
tempelcomplex,  
Angkor Wat, is een  
magistraal bouwwerk.





Het opvallende Koninklijk Paleis in Phnom Penh.



Van neus tot neus bij de Bayon-tempel, gebouwd in 1181.



De colonnade van het Koninklijk Paleis in Phnom Penh.

Een quilt van heldergroene lapjes met hier en daar een stuk blauw. Dat zie ik als het vliegtuig daalt en de rijstvelden en dorpjes rondom de stad hoofdstad Phnom Penh zichtbaar worden. Het blauw, zo blijkt later, is van de golfplaten daken van houten huizen op palen. Als we, mijn man Hans en ik, van de luchthaven naar het centrum rijden, zie ik in een flits het Thaise Bangkok uit begin jaren tachtig voor me. Die kakofonie van geuren en kleuren, maar vooral de georganiseerde verkeerschaos van Zuidoost-Azië: o, wat hou ik ervan. Het prachtige Cambodja is volop in wederopbouw na zijn inktzwarte recente geschiedenis. In de jaren zeventig stuurde de Rode Khmer de bevolking met harde hand naar het platteland voor een communistische, agrarische samenleving. Bijna een halve eeuw later ontvangen de vriendelijke, veerkrachtige Cambodjanen bezoekers weer met open armen. Vrij gebruik van de weg – zonder rijbanen – door werkelijk alles en iedereen zorgt ervoor dat de rit een klein uur in beslag neemt. Ik geniet en kijk mijn ogen uit. Wat ik zie, blijkt representatief voor de rest van de stad. Verkeersborden? Stoplichten? Zeldzaam. Fascinerend om te zien hoe het verkeer, meer tuk-tuks en brommers dan auto's, van alle kanten een kruispunt nadert en dat niemand afremt. Men passeert elkaar zigzaggend. Hier en daar komen gezinnen van vijf personen op één brommer voorbij of een fietser die stapels dozen met eieren vervoert. Men houdt rekening met elkaar, zo op het eerste gezicht zonder irritaties. En wat zou het als de kortste weg nou toevallig de weg tegen het verkeer in is...

#### JACKIE'S LIPSTICK

We strijken neer in het beroemde Raffles Le Royal-hotel uit 1930. Een groter contrast met de stadsdynamiek is vrijwel niet denkbaar. Dit oriëntaalse paleis is een oase van rust. De conciërge in Khmer-kostuum, vazen vol oranje orchideeën en levensgrote antieke beelden achter wapperende doeken spreken tot de verbeelding: dit is het oude Indochina. Je voelt de historie in de tropische tuin en in de lange corridors. Tussen de foto's van beroemde en koninklijke gasten staat het glas dat in 1967 gebruikt is door Jacqueline Kennedy – stoffig – te pronken. Met roze lipstick en al.

Onze Cambodja-reis is samengesteld door een specialist. Meestal plan ik onze reizen zelf, maar juist het land en zijn gebruiken leren kennen met een lokale privé-gids blijkt heel bijzonder. Het intense contact met en over het Cambodjaanse leven levert in korte tijd veel kennis en inzichten op. Die interesse gaat overigens twee kanten op; onze gids is ook nieuwsgierig naar ons leven en onze westerse gebruiken.

Hoofdstad Phnom Penh heeft culturele schatten die je móet zien. Zo is er het Koninklijk Paleis-complex met zijn Zilveren Pagode. De vloer van de pagode is bekleed met vijfduizend zilveren tegels. Schoenen uit, vanzelfsprekend, en foto's nemen is helaas niet toegestaan.

Ook de Wat Phnom, de tempel voor voorspoed en geluk, is een bezoek waard. Aan deze tempel, in 1373 gesticht door de rijke Lady Penh, ontleent de stad zijn naam.

## WE FIETSEN DWARS DOOR HELDERGROENE RIJSTERRASSEN



De ondergaande zon in Phum Baitang zorgt voor een ongelooflijk mooi plaatje.



## DE LEUKSTE ADRESSEN

### SLAPEN

#### Raffles Hotel Le Royal

Een uniek hotel uit de beroemde Raffles-keten uit 1930. Dit luxe-onderkomen is onlangs volledig gerenoveerd in Frans-koloniale stijl.

[www.raffles.com/phnom-penh](http://www.raffles.com/phnom-penh)

#### Phum Baitang

Ofwel: het 'groene dorp'. Tussen de uitgestrekte rijstvelden staan 45 houten villa's, een *state-of-the-art* spa, twee restaurants en een enorm zwembad.

[www.zannierhotels.com/phumbaitang](http://www.zannierhotels.com/phumbaitang)

### ETEN

Overall langs de weg is overheerlijk, kleurig fruit te koop. Maar je hebt pas echt Cambodja geproefd als je **vis Amok** hebt gegeten: gestoomde vis in kokoscurry, geserveerd in een bakje van bananenbladeren.

#### Romdeng Restaurant is

de Cambodjaanse variant op Fifteen, waar voormalige straatjongeren een baan hebben. [www.tree-alliance.org](http://www.tree-alliance.org)

#### Malis Restaurant is

stijlvol en koestert de traditionele Cambodjaanse gerechten. Wel (online) reserveren.

[www.malis-restaurant.com](http://www.malis-restaurant.com)

In Siem Reap hadden we meer dan voldoende aan de twee restaurants van hotel Phum Baitang, **Hang Bay** en **Bay Phsar**. Het aanschouwen van de ondergaande zon achter de rijstvelden met een tafel gevuld met culinair Cambodja is een dagelijks feest.

### SHOPPEN

Er zijn er veel kleurrijke (avond)straatmarkten, met

#### Psar Reatrey

als de grootste.

[www.cambodiamuseum.info](http://www.cambodiamuseum.info)

[www.tourismcambodia.com](http://www.tourismcambodia.com)

Een doorkijkje bij een bezoek aan de leerling-monniken.

# DAN PASSEREN WE ZWAAIENDE KINDEREN EN BROZE, OUDE DAMETJES

### EERSTE GAST: ANGELINA JOLIE

Maar niet alleen de culturele hoogtepunten van de stad maken indruk. De fietstocht met onze gids, buiten de stad naar de oude hoofdstad Oudong, is prachtig. Fietsen over onverharde landweggetjes, langs kleine dorpen en lokale tempels en dwars door heldergroene rijstterrassen geeft een mooie indruk van het dagelijkse plattelandsleven. We passeren 'pyjama-looks' waar Dries Van Noten jaloers op zou zijn. De beloning na een forse klim op de met enorme tempels – en apen! – bezaaide heuvels in Oudong is een panoramisch uitzicht over het fraaie landschap. Terugfietsen hoeft niet, gelukkig; we rusten uit op de boot over de Mekong-rivier en laten het serene landschap langzaam aan ons voorbij trekken.

Vanaf Phnom Penh is het zo'n drie kwartier vliegen naar Siem Reap in het noordwesten. Daar staat onze volgende gids ons al met een grote glimlach op te wachten. Hij begint meteen te vertellen over het ontstaan van het enorme Khmer-tempelcomplex. Nog voordat we bij het hotel aankomen, hebben we al aardig wat kennis opgedaan. Iets buiten het dorp ligt het Phum Baitang-hotel. Ik kan bijna niet geloven wat ik zie als we de poort binnengaan: grote houten villa's op palen tussen felgroene rijstvelden. Het hotel doet zijn naam – 'groen dorp' in het Cambodjaans – eer aan. Hier komen een traditioneel dorp en een meer dan stijlvol boetiekhôtel samen. Het is ruim een jaar open en had niemand minder dan Angelina Jolie als zijn eerste gast.

### NOG MEER TEMPELS & DRIJVENDE DORPEN

De tempelcomplexen van de ruïnestad Angkor – UNESCO-beschermde erfgoed – zijn deels overgroeid door de jungle. De boeddhistische en hindoeïstische tempel terreinen zijn indrukwekkend. Het is dan ook druk. Gelukkig kent onze gids, die opgroeide in Siem Reap en als kind in de tempels speelde, nog andere ingangen. Daarnaast laat hij ons enkele minder bekende, maar fraaie tempels zien. Angkor Wat is de heilige hoofdstad en een van de grootste heiligdommen ter wereld. Een bijna oneindig bouwwerk, opgetrokken uit zandsteen met sierlijke torens en binnenhoven. En zo, maar dan weer anders, zien we er nog veel meer tijdens ons verblijf, maar varen we bijvoorbeeld ook langs drijvende kampongs en mangroves richting het Tonlé Sap-meer. 'De eerste keer kom je naar Cambodja voor de tempels, maar je komt terug voor de mensen,' hoorde ik iemand zeggen. En zo is het. □



Bomen in het Tonlé Sap-meer.



De heilige boeddha wacht je op bij de entree van Angkor Wat.



Een schooltempel op palen in Kampong Pluck.



Genieten van de kleurrijke lokale keuken met natuurlijk vis Amok.

## BELEEF HET ECHTE CAMBODJA

10-DAAGSE REIS DOOR CAMBODJA



Verblijf in unieke en kleinschalige accommodaties en ga samen met een privé-gids op pad om het land en zijn inwoners te leren kennen. De mix tussen actie en ontspanning is uitstekend, maar kan helemaal naar je eigen wensen en voorkeuren worden aangepast. Talisman-bestemmingspecialist Evelyn Oostveen adviseert je graag.

### 10 DAGEN / 8 NACHTEN DE ESSENTIE VAN CAMBODJA

*Vanaf €3.450 per persoon*

*De prijs is afhankelijk van de reisperiode en inclusief vluchten, transfers op privébasis, 8 overnachtingen en genoemde excursies.*

Na een tussenstop in Singapore arriveer je in Phnom Penh, waar je drie nachten in het beroemde Raffles Hotel Le Royal verblijft. Dit unieke hotel ligt in de binnenstad van Phnom Penh en is omgeven door tropische tuinen.

Verken de stad met een privé-gids; je krijgt een indringend kijkje in de zware geschiedenis van het land.

Ga op pad met een fietsriksja en bezoek het Koninklijk Paleis.

Al fietsend verken je het platteland en de oude hoofdstad Oudong. Dit combineer je met een mooie boottocht over de Tonlé Sap-rivier.

Na drie nachten in Phnom Penh strijk je neer in de meest spraakmakende accommodatie van dit moment in Cambodja: Baitang in Siem Reap. Je verblijft vijf nachten in je eigen villa, omgeven door een groene jungle. Geheel in Angelina Jolie-stijl verken je hier Cambodja op zijn puurst.

Samen met je privé-gids en chauffeur ga je op pad om voor de eerste keer kennis te maken met de wonderbaarlijke tempels van Angkor. Per tuk-tuk en auto verken je het enorme tempelcomplex.

Je maakt kennis met de landelijke omgeving van Siem Reap achterop een... Vespa! Kies de mooiste dag uit om te gaan fietsen door Siem Reap en Roluos en bezoek het drijvende dorp Kampong Pluck op het Tonlé Sap-meer. Uiteraard onder begeleiding van je privé-gids.

MEER INFORMATIE VIA TALISMAN TRAVEL DESIGN  
tel. 088-77 55 900, [mail@talisman.nl](mailto:mail@talisman.nl) en [www.talisman.nl](http://www.talisman.nl)  
Of mail specialist Evelyn direct op [evelyn@talisman.nl](mailto:evelyn@talisman.nl)

Talisman  
travel design

Verken de sfeervolle landelijke omgeving van Siem Reap.

### GOED OM TE WETEN

**WAAR** Cambodja ligt tussen Thailand, Vietnam en Lagos in. Deze landen vormden samen tussen de negende en de twaalfde eeuw het meest welvarende Aziatische rijk ooit, het zogenoemde Khmer-rijk.

**HOE LANG** Een week Cambodja is genoeg om de hoogtepunten te zien en de cultuur te ervaren. Drie dagen Phnom Penh en vier dagen Siem Reap, bijvoorbeeld. Gemakkelijk te combineren met een reis naar Thailand, Hongkong of Singapore.

**VLIEGEN** Er zijn geen rechtstreekse vluchten, maar goede aansluitingen met Cathay Pacific, Singapore Airlines en KLM.

**WANNEER** De temperatuur is het hele jaar rond de 30° C. De beste periode voor een vakantie is tussen november en april, buiten het regenseizoen.

**KILLING FIELDS** Er zijn verschillende musea en historische locaties waar de gevolgen van het wrede Rode Khmer-regime pijnlijk zichtbaar zijn. Wij hebben ervoor gekozen om deze plekken niet te bezoeken. We hebben het land en zijn lieve mensen ervaren zoals het vandaag de dag is en geluisterd naar de indrukwekkende, persoonlijke ervaringen van onze gidsen.



Phum Baitang Resort: privévilla's omgeven door de prachtige groene jungle.



De pure luxe van Raffles Hotel Le Royal.